

DRAGØR MUSEUMSFORENING

Skovtur til Ystad og andre attraktioner i Sydøstskåne. Søndag den 4. september kl. 8 til ca. kl. 19. Mødested ved Café Espersen på Dragør Havn kl. 8.

Mange af os har ikke været i vores naboland, Sverige, de seneste to år. I år går Dragør Museumsforenings årlige skovtur til Ystad gennem en smuk del af Skåne, der er rig på både Danmarks og Sveriges historie. Første stop er ved den urgamle »Månstorps Kungsgård«, hvor vi hører om gårdens historie og får en velkomstdrink. Kl. 10 er der byvandring rundt i Ystads middelalderlige bykerne med godt 300 bindingsværkshuse, Mariakirken og klostre. På dansk hed byen ifølge Lund-annalerne i 1244 Ysted. Byen ramtes hårdt af krige mellem Danmark og Sverige i 1563–70 og 1644–45 og blev ved freden i Roskilde i 1658 svensk. Vi får »lunch« på Norra Promenaden Bistro. Vi kører videre til Dag Hammarskjölds historiske gård, Backåkra, der ligger i naturreservatet af samme navn. Vi guides rundt i museet, der rummer hans store kunstsamling fra hele verden. På vejen hjem stopper vi ved »Ales Stenar«, som er Sveriges største skibssætning, 67 meter lang, dannet af 58 sten. Det formodes, at den er rejst omkring år 500 f.Kr., og der er fundet trækul, som kulstof-14-prøver har dateret til 1.500 f.Kr.

Tilmelding og pris: For medlemmer af Dragør Museumsforening koster turen 625 kr. inkl. frokost. Tilmelding fra mandag den 20. juni efter først til mølle-princippet til Hanne Bendtsen på hannebacher.bendtsen@gmail.com eller på tlf.: **2538 9974**. Når tilmelding er bekræftet, indbetales beløbet på konto 6508 – 3050310778. Evt. ledige pladser vil efter den 1. august kunne tilbydes ikke-medlemmer mod et tillæg på 100 kr. NB. Ret til ændringer forbeholdes, og vi følger naturligvis alle påbud og restriktioner, f.eks. krav om pas eller kørekort.